

Vraag het aan Morya**Straks misschien, maar niet nu**

“Hoe dan ook gebeurt er heel veel in je leven, en dat moet je allemaal aankunnen. Ga dus traag, forceer niets en wanneer je merkt dat je vermoeid bent of je last hebt met bepaalde zaken, laat los. Het betekent dat dit voor jou niet het goede moment is. Straks misschien wel, maar niet nu.

Maak je niet druk in wat dan ook. Wees rustig, sta in je eigen leven, durf te vertrouwen op wat gezegd is en weet dat je er komt. Weet dat er een weg is die je aan het afleggen bent, en dat het goed zal zijn voor jou. Wees daar rustig in.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 15: ‘Niet de ander maar jezelf veranderen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 395

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


